

SAMEN ZIE JE MEER....

SAMEN ZIE JE MEER.....

ALLEEN, IK KIJK OM ME HEEN
 EN IK ZIE, ALLEEN
 MIJN BLIK VAN VOOR DE HAND
 LIGGENDE LOGICA
 IN DE KLIK, MET ANDEREN
 ZIE IK DAT, VERANDEREN
 IK ZIE MEER, IK KIJK MET EEN
 GEKLEURDE BLIK, VOORBIJ
 MIJN EIGEN ALLEPAAGSE
 PERSPECTIEF, MET EEN EXTRA
 DIMENSIE: BREDER, DIEPER
 VROLIJKER, MET MEER
 KLEUR, GLANS
 WE MOGEN WEER
 IK MAG JOU GRAAG
 ZIEN, IN DE ONTMOETING
 KIJKEN WE SAMEN
 EN ZIEN MEER
 ZOVEEL MEER..



© MONIQUE VOS

Schrijfoefening Samen

Waardoor raak jij geïnspireerd? Ik haal mijn inspiratie vaak uit een ontmoeting waarin ik geraakt word. In ontmoeting met een ander, alsook een lied, een woord, een zin, een beeld. Samen zie je meer..... Het leuke is dat je door de ander, of door dat ene woord of beeld een nieuw perspectief aangereikt krijgt. Veel schrijfplezier, lieve groet Monique

Schrijfoefening: Samen zie je meer....

- * Lees het gedicht nog eens door
- * Onderstreep 5 woorden
- * Maak hier een elfje van. Een elfje bestaat uit 5 regels van in totaal elfwoorden (regel 1: 1 woord, regel 2: 2 woorden, regel 3: 3 woorden, regel 4: 4 woorden, regel 5: 1 woord)
- * Laat je inspireren door je eigen elfje en schrijf door bij de volgende zin: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.....
- * Wissel van perspectief. Schrijf het verhaal nogmaals maar nu vanuit het perspectief van de ander in jouw verhaal of van een voorwerp in jouw verhaal

